

Op zaterdag 21 september is het weer zover : met een **uitstap naar Valenciennes en Bavay (Fr.)** willen wij – na Xanten, Nijmegen, Rijsel, Aken, Brugge en 's Hertogenbosch – de draad van onze parochietrips ten zevenden male oppikken. Zeven : een heilig getal ...

Valenciennes (oud Nederlands : *Valencijn*) is een Noord-Franse stad in het Département du Nord, gelegen aan de Schelde. Als industriestad (textiel- en automobiellindustrie) telt het 43.000 inwoners; en het is het centrum van een agglomeratie van ruim 300.000 inwoners.



De eerste vermelding van de stad dateert uit de 7^{de} eeuw. Haar oprichting en ontwikkeling gaat echter terug tot de Romeinse nederzettingen Famars en Bavay. De stad bleek strategisch gelegen. Met haar vestingwerken, gravenpaleis, herenhuis, belfort en kloosters werd ze een begeerde buit voor achtereenvolgens Lotharingen, Vlaanderen, Beieren, Bourgondië, Oostenrijk en Spanje. Pas in 1677 kwam ze permanent onder Frans bewind. De 18^{de} eeuw werd voor Valenciennes de grote bloeiperiode : steenkool, kant en aardewerk bezorgden haar, samen met bekende kunstenaars, een grote uitstraling. De oorlogen van de 20^{ste} eeuw deden veel teniet.

Bavay (Nederlands : *Beuken* of *Bavik*) is een stadje in het Franse Département du Nord vlak

tegen de Belgische grens. Met zijn 10 km² en zijn 3516 inwoners is het veeleer een dorp.



In de Gallische tijd waarschijnlijk een stad der [Nerviërs](#), werd *Bagacum* in de vroege Gallo-Romeinse tijd de hoofdplaats van de Civitas Nerviorum, in [Belgica Secunda](#). Al vlug echter werd [Cambrai](#) of Kamerijk de nieuwe hoofdstad. Bavay was in Noord-Gallië een belangrijk knooppunt van 7 [heirbanen](#) in alle richtingen : naar [Soissons](#), [Reims](#), [Trier](#), [Doornik](#), [Amiens](#), [Utrecht](#) en [Keulen](#). Bavay was tot de 3^{de} eeuw een belangrijk bestuurlijk en [handelscentrum](#). De opgravingen met o.a. het [forum](#) en het [museum](#) geven een beeld van wat de stad geweest moet zijn.



Parochie-uitstap

Sint-Theresia Berchem

Valenciennes – Bavay

'Rubens en Romeinen'

Zaterdag 21 september 2013

Even concreet nu :

Wanneer ? zaterdag 21 september, om 8 uur stipt

Waar ? Sint-Theresia, onze kerk – Grote Steenweg 650, 2600 Berchem

Programma ?

- 10.45 u. gegidst bezoek aan het Musée des Beaux-Arts te Valenciennes ; in twee groepen
- 12.15 u. wandeling naar het restaurant
- 12.30 u. maaltijd in restaurant Le Relais des Wantiers (3 gangen).
- 14.00 u. Wandeling naar de bus.
- 14.15 u. Met de bus naar Bavay.
- 15.00 u. Groep 1 : geleid bezoek aan het museum en film
Groep 2 : gegidst bezoek aan de archeologische site
- 16.00 u. Groep 1 : gegidst bezoek aan de archeologische site
Groep 2 : film en geleid bezoek aan het museum
- 17.00 u. Vrije tijd
- 17.30 u. Met de bus naar huis
- 19.00 u. Aankomst aan de kerk

Prijs ? € 44,95 ; de prijs, lager dan vorig jaar bevat alle bezoeken én een bescheiden driegangenmaaltijd) in een restaurant (weliswaar zonder de drank) !

Inschrijven ?

Gelieve vóór 12 september 44,95 € per

persoon over te maken op rekeningnr. **BE90 0635 4422 7932** van Marc Van den Sande, St-Reinhildisstraat 15, 2640 Mortsel ; met vermelding uitstap Bavay -Valenciennes + het aantal personen

Let wel ! Dit rekeningnummer is niet dat van de parochie ; het is een tijdelijke rekening, die nog moet dienen voor de komende acties (vb. de wijnactie).

Fotomateriaal ...



Het Musée des Beaux-Arts in Valenciennes

De organisator

Die kent u ongetwijfeld al ...

Marc Van den Sande (°1959) is classicus en leraar Latijn aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Antwerpen. Als secretaris van NKV-Antwerpen (= het Nederlands Klassiek Verbond – Afdeling Antwerpen) weet hij het nodige over de Romeinen en hun cultuur. Tevens is hij lector in de mis van 10.30 uur, echtgenoot van Els

Vochten – die onze uitstap van drie jaar geleden mee begeleidde – en vader van drie kinderen, w.o. misdienaar Pieter.

Fotomateriaal ...



Ruïnes van het antieke forum van Bavay ...



... en dezen liepen er wellicht rond !

Maar wees gerust ...

Ver hoeven we niet te stappen, want alle locaties liggen dicht bij elkaar. Er zijn slechts twee verplaatsingen te voet ; en overall waar we komen, kan men zitten.